

# VOETBAL, VAN DE WIEG TOT HET GRAF

De grootste en misschien wel enige echte liefde was voor hem zijn favoriete voetbalclub

Het verzoek kwam om een toespraak te schrijven voor een man die enkele dagen dood in zijn woning lag voor hij werd gevonden.



Tessa Meester  
Regio Limburg

Uit het gesprek met zijn zoons bleek dat deze man een moeizaam leven achter de rug had. De grootste en misschien wel enige echte liefde was voor hem zijn favoriete voetbalclub. Dat stadion was ook de enige plek waar hij contact had met zijn zoons en waar hij vrienden ontmoette.

Verder had hij heel veel moeite om het leven te hanteren en was erg teleurgesteld in zichzelf en zijn omgeving. Zo trouwde hij twee keer met dezelfde vrouw en scheidde even vaak van haar. Ze stonden op het punt om voor de derde keer samen te gaan wonen toen het noodlot toesloeg. Juist de laatste tijd leek het leven voor Bart wat te verbeteren, hij dronk minder en was vast van plan om het leven anders te gaan invullen. En toen overleed hij, volkomen onverwacht, op zesenvijftigjarige leeftijd.

Omdat hij en ook de familie helemaal niks hadden met poëzie, gebruikte ik geen gedicht maar schreef aan het einde van de toespraak een nabeschuiving, zoals bij een voetbalwedstrijd.

## Nabeschuiving

De wedstrijd is gedaan, uitslag: onbeslist. Het was een wedstrijd met meer dan twee helften, De beginfase was rustig, opbouwend, veilig spel. Daarna ontstond er een heftige, felle wedstrijd waarbij Bart de neiging kreeg om op te geven. Na de rust raapte hij zijn moed weer bij elkaar en kreeg balbezit. Opnieuw koos hij voor de aanval en scoorde. Alleen door een grote nederlaag in die helft Werd hij volledig buitenspel gezet. Bart bleek een sterke speler en In de laatste minuut keerden de kansen, Door positief coachen won hij vertrouwen.

En toen werd Bart, net voor het einde van de wedstrijd, van het veld gehaald. Neem je applaus, je hebt het verdiend... Bart bedankt, je hebt je best gedaan! ■

