

Lijst van Humanistische Boeken van Jan Wever.

Baanbrekers van het Humanisme:

over Desiderius Erasmus, John Locke,
Jean Jacques Rousseau, Ludwig Feuerbach en
het Humanistisch Verbond.

Vredesduif op eigen vleugels: 25 jaar Humanistisch Verbond

Grenzen aan de Vrijheid door Ian Buruma (2010)

De Vrijheid van de Grens door Paul Scheffer

Vrijdenken en Humanisme in Nederland (2016)

Thema's voor een Humanist: Opstellen voor Kees Fens (1990)

Wegwijs in Levensvragen (Over humanistische geestelijke verzorging),
(2019).

De teloorgang van de Westerse Cultuur (een andere kijk op 500 jaar
Humanisme) door John Carroll (2006).

Marsilio Ficino Brieven.

De Koning kun je niet spelen door Boris van der Ham. 2014.

De Waarheid liegen, door Boris O. Dittrich 2013.

Wij zijn ons Brein, door Dick Swaab 2011.

Therapeutische en toxische aspecten van Empathie, Symposium
Universiteit voor Humanistiek. 1999.

Natuurlijk, door Jan Terlouw 2018

Het Touwtje uit de brievenbus door Jan Terlouw 2017.

De positie van de vrouw in de Islam
door Sajidah Abdus Sattar 1987.

De Humanistische Canon zie Internet: Humanistisch Verbond.

Lijst van Humanistische Boeken van Bram-Theo Steijnis

Bert Boelaars: de Kostbare Mens.

Inleiding tot het Humanisme. Amsterdam 1998.

Rutger Bregman: de meeste mensen Deugen. De Correspondent 2019.

Paul Cliteur en D. van Houten: Humanisme , Theorie en Praktijk, Utrecht 1993.

Joep Dohmen en Jan Baars: de Kunst van het ouder worden, Amsterdam 2010

Gert van Dijk en André Hielkema: de menselijke Maat, Humaniteit en
beschaving na 2000, Amsterdam 1999.

Dick Kleinluchtenbelt: Mensbeelden en Levenskunsten, Budel 2009.

Carel ter Linden: Wat doe ik hier in Godsnaam? Amsterdam 2011

Fokke Obbema: de Zin van het Leven, gesprekken over de zin van ons bestaan.
Amsterdam 2019.

Dick Swaab: Ons Creatieve brein. Amsterdam 2016.

Lijst van Boeken via Gijs van Aarle.

Jeroen van Hesten: Humanisme en het Avondland.

(over de Europese Humanistische Traditie)

Roman Krznaric: de Goede Voorouder (langetermijndenken voor een
kortetermijnwereld)

Ter aanbeveling:

Lale Gül: “Nu ga ik Leven”.

Mardjan Seighali: Tot op de Dag

Albert Gietelink wijst op: Boris van der Ham/Rachid Benhammou

Nieuwe Vrijdenkers.