

Nieuwsbrief 41, november 2020

Eindejaarsgroet

We willen al onze leden graag een hartelijke eindejaarsgroet overbrengen. Door de restricties rondom het coronavirus hebben we elkaar dit jaar weinig kunnen treffen. Gelukkig hebben we aan het begin van het jaar nog wel ons 70-jarig bestaan kunnen vieren. Maar nadien was het uit met de pret.

We missen de gezelligheid van de filmclub en de gesprekken bij De Dialoog. Voor degenen die De Dialoog niet kennen: bij deze gespreksgroep brengt iedere deelnemer om de beurt een artikel in. Bij de bespreking ervan richten we ons met name op het goed leren luisteren en het stellen van open vragen. Twee moeilijke vaardigheden die, zeker in deze tijden van polarisatie, nuttig zijn. Ook de ledenvergadering heeft dit jaar - helaas - geen doorgang kunnen vinden.

Inmiddels zijn de regels iets versoepeld, maar gezien de kwetsbaarheid van een deel van onze leden zijn we terughoudend met het weer opstarten van onze activiteiten. We hopen dat in de loop van komend jaar weer ruimte komt om wel weer wat af te spreken. We denken dan, naast de ledenvergadering, de filmclub en De Dialoog, aan een cursus op het gebied van Humanisme of Levenskunst. Maar daar hoort u t.z.t. meer over.

Via het landelijk bureau ontvangen we gelukkig allemaal via de mail steeds weer nieuwe input om het humanistisch gedachtegoed levend te houden en berichten over thema's die ons als humanisten interesseren.

Voor nu kunnen we u alleen van afstand groeten. We hopen van harte dat het u allen goed gaat en dat we elkaar in het nieuwe jaar weer zullen kunnen ontmoeten

Namens het bestuur van HV-afdeling Winterswijk en omstreken, een welgemeend: het ga u goed!
Bert de Maar, Annemieke Klein Hesselink, Lou Ritzen, Jan ten Dolle, Wim Nijhof en Moniek Hendriks-Lensink

Ter attentie: wilt u ook dat het geluid van HUMAN de komende jaren in de ether blijft klinken? Wordt dan vriend voor €7.50!

Wie is wie in het bestuur?

Deze keer stelt Annemieke Klein Hesselink zich graag aan u voor:



Vanaf 2004 ben ik actief voor de HV afdeling. Per 2022 stop ik daarmee, dan is het mooi geweest. Nu ben ik penningmeester en webredacteur, maar ik was ook secretaris en heb de redactie en vormgeving van het ledenblad verzorgd en activiteiten georganiseerd.

Ik ben geboren in 1958 en heb een achtergrond in de metaal en techniek. Ik ben een doe-mens en hou van structuur. Papiervouwen en wandelen zijn mijn lievelingsbezigheden.

Van huis uit ben ik niet gelovig. Sommige mensen gaan er vanuit dat een wezen de wereld geschapen heeft, maar wie of wat heeft dat wezen dan gemaakt? Dat snap ik niet. Vandaar mijn keuze voor het humanisme. Als kind ging ik naar de Nutskleuterschool en de openbare lagere school. Bij de laatste kwam 1x per week de dominee langs om bijbelverhalen te vertellen. Dat is nu nog handig voor tv-quizen en kruiswoordpuzzels ;). Op de christelijke havo zong ik niet mee met de ochtendwijding, of ging er helemaal niet heen. Dat vond de conrector niet leuk.

Halverwege de jaren 90 werd ik lid van het Humanistisch Verbond. Ik vind het prettig dat er een organisatie is voor mensen zoals ik, die het leven vormgeven zonder een hogere macht.

Annemieke Klein Hesselink

Contactgegevens:

Mail: hvwinterswijk@live.nl

Telefoonnummer: 0543-538831

Website: <http://humanistischverbond.nl/afdeling/winterswijk>

En sinds kort ook op Facebook!
